

AMSTERDAM HEEFT ALLES

Bas & Nicolette in de stad waar alles kan



ZOMERLEZEN



Lezen is een van de favoriete tijdsbestedingen in de trein. Reizen met de trein geeft een moment van ontspanning, een moment voor jezelf.

We wensen je dan ook veel leesplezier met het eerste hoofdstuk van:

AMSTERDAM HEEFT ALLES

Bas & Nicolette in de stad waar alles kan



Copyright © 2022 Bas Smit & Nicolette van Dam.
Uitgeverij Smit & Co.

OUD-CENTRUM HEEFT ALLES



OUD-CENTRUM HEEFT ALLES

Van de Wallen tot de Kalverstraat, het oude centrum is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Amsterdam. Maar er is méér dan de beroemde hotspots. Duik je mee met ons de sfeervolle binnenstad in?

NIET TE MISSEN...

De Dam

De Bijenkorf Kalverstraat

't Spui

De grachten

Staalstraat

De Wallen

Ons' Lieve Heer op Solder

Zeedijk

Nieuwmarkt

WIST JE DAT...

...Amsterdam ooit een vissersdorpje bij de Amstel was dat rond 1300 stadsrechten kreeg? De middeleeuwse stad werd gebouwd rond de haven, maar daar is alleen het water bij het Damrak nog een overblijfsel van.

...in 1614 een deel van de grachten is gedempt en de Nieuwmarkt werd gecreëerd? Het karakteristieke gebouw De Waag herinnert nog aan vroeger, toen Middeleeuwse stadsmuren Amsterdam moesten beschermen.

...de Kalverstraat begin 20e-eeuw de chicste winkelstraat van de stad was? Vandaar ook dat 'ie zo duur is

bij Monopoly. Nu zitten hier alle grote ketens en is het een walhalla voor highstreet fashion.

...de Zeedijk letterlijk op een dijk ligt? Deze werd in de 13e eeuw gecreëerd om het water van het IJ tegen te houden. Tot de aanleg van de Herengracht in 1612, woonden aan de Zeedijk de rijke koopmansfamilies.

...de Wallen het oudste deel van Amsterdam is? De prostitutie ontstond al in de beginjaren toen zeelieden aanmeerden in de haven en vermaak zochten. Het eerste officiële bordeel opende in 1675.

LOGEREN...

We logeren in **The Grand**, een luxe hotel waar wij al jaren graag komen, maar nog nooit hebben geslapen.

Toen we net verkering kregen, gingen we vaak stiekem lunchen in de tuin, omdat we daar niemand tegenkwamen. Het is écht een stadsoase, je stapt eventjes helemaal uit de drukte.

Als het mooi weer is, vinden we het leuk om 's ochtends met Lola en Kiki door de grachten te varen en dan uitgebreid te ontbijten bij The Grand.

7X HEERLIJK SLAPEN

W Hotel (€€€€): een fancy hotel met New Yorkse vibes. In de zomer kun je

afkoelen in de rooftop pool en borrelen met uitzicht op De Dam – Spuistraat 175

Hotel TwentySeven (€€€€): een prachtig boetiekhotel, dat een eigen sterrenrestaurant heeft: Bougainville. Must Try: de Breakfast Experience – Dam 27

art'otel (€€€€): in dit hotel, vol moderne kunst, ontsnap je even aan de drukte van de stad. Ze hebben een eigen galerie met wisselende expo's – Prins Hendrikkade 33

Soho House (€€€): een zeer stijlvol ingericht hotel met een zwembad op het dak en Italiaans toprestaurant Cecconi's op de begane grond – Spuistraat 210

Mayer Manor (€€€): een oude kloosterwoning ingericht in Victoriaanse stijl, inclusief koperen bad – Nes 118

INK Hotel (€€€): een designhotel in het oude gebouw van de krant De Tijd, dat nog steeds die schrijverssfeer ademt – Nieuwezijds Voorburgwal 67

Hotel The Exchange (€€): hét hotel voor fashionliefhebbers. Alle kamers zijn in runway stijl aangekleed door studenten van de mode-opleiding AMFI – Damrak 50

VERKENNEN...

We wandelen naar de binnenstad via de **Damstraat**, waar je een mix van leuke zaakjes hebt. **The Old Man** is de

bekendste boardshop met veel coole gympen.

Bij **René's** haal je heerlijke croissantjes. In het weekend gaan veel locals dim summen bij **Oriental City**, met onderin **Golden Chopsticks**, waar je verrukkelijke sui kau soep eet. De Damstraat heeft veel toeristenwinkels, maar de leukste souvenirshop vinden wij de **100% Holland**-winkel op De Dam, waar ze ook onze Amsterdam Bracelet verkopen. Koffie drink je bij **Majestic**, in de zomer op het grote terras dat uitkijkt op het **Nationaal Monument** en **Hotel Krasnapolsky**.

En natuurlijk even shoppen bij warenhuis **De Bijenkorf**.

TIP

Wandel bij zonsondergang langs het Damrak, dan liggen de grachtenhuizen er sprookjesachtig bij.

‘Voor mij als Amsterdammer was het traditie om met mijn ouders rond Sinterklaas en Kerst naar De Bijenkorf te gaan, die dan waanzinnig gaaf versierd en mooi verlicht is. Wij doen dat nu ook met onze meiden en mijn broer weer met zijn kids.’

Nicolette

TERUG IN DE TIJD...

Hilarisch voor het thuisfront: vlakbij De Dam kun je bij Peter van **Museumfoto** een kiekje van jezelf laten maken als een van de bekende meesters,

in handgemaakte kostuums. Nic ging als Het Melkmeisje van Vermeer, Bas als Willem van Oranje. Willem met een kleine kater, omdat het de avond ervoor wel erg gezellig was geworden in de stad.

3X TERUG IN DE TIJD

Koninklijk Paleis: veel mensen weten niet dat je écht naar binnen mag in het Paleis op de Dam. Tip met kinderen: de Jacobs Avontuur Tour, waar ze op speelse wijze de geschiedenis van het Paleis ontdekken.

Oude Kerk: wist je dat de Oude Kerk dateert uit de 13e eeuw en daarmee het oudste nog bestaande pand van Amsterdam is? Tegenwoordig is het een museum voor moderne kunst.

De Waag: dit indrukwekkende gebouw uit 1425, gelegen op de Nieuwmarkt, is één van de oude poorten in de Amsterdamse stadsmuur. Een aanrader in de avonduren vanwege alle lichtjes.

VAREN...

Er zijn veel manieren om Amsterdam te verkennen: wandelend, met de fiets of op een elektrische scooter. Maar onze favoriet is vanaf het water, omdat je dan vanuit een heel ander perspectief de stad beleeft. We stappen op de Oudezijds Achterburgwal op een salonbootje en vanuit daar varen we over de grachten. Omdat we die dag vijftien jaar samen zijn, hebben we lekkere hapjes aan boord geregeld! **Tip:** via Classic Boat

Tours kan je een romantische sloep huren. Zoek je een rondvaartboot dan kan je o.a. terecht bij rederij 't Smidtje.

ETEN OP HET WATER

Boek via **Flagship Amsterdam** een rondvaart op een sloep met onderweg pizza & drinks of burgers & drinks. Ook leuk: met vrienden een borrelboot huren.

Stap op de **Hop On - Hop Off** boot en beslis zelf waar je onderweg uitstapt om lekker wat te eten.

‘Elke zomer is de Pride in Amsterdam en verandert de stad in een plek waar vrijheid blijheid voorop staat. Tijdens Canal Parade gaan we het liefst met een boot de grachten op. Eén jaar lagen we onder een druppelende brug. Pas toen we wegvoeren, zagen we wat het was: een lekkende Dixi. Zo goor!’

Bas

TIP

In december en januari vindt op de grachten het Amsterdam Light Festival plaats, waarbij je wandelt of vaart langs spectaculaire lichtkunstwerken. Het is inmiddels vaste prik om met onze kinderen te gaan kijken.

DE ROSSE BUURT IN...

Een bezoekje aan de Wallen mag niet ontbreken. Dit is het leukst met een gids. We gaan op pad met Rob van Hulst, die al veertig jaar rondleidingen geeft en alle verhalen uit deze bijzondere buurt kent. Het is echt een wereld op zich. Iedereen kent elkaar, zorgt voor elkaar en past op elkaar. We wandelen door de Trompettersteeg, het smalste steegje van Amsterdam dat versierd is met street art. Volgens Rob was dit ooit de duurste plek van de Wallen en zaten hier ook de mooiste vrouwen.

3X RODE OORTJES OP DE WALLEN

Casa Rosso: een erotisch theater met spannende shows en striptease.

Bananenbar: een bar waar de dames bijzondere trucjes met bananen doen.

Paleis van de Weemoed: ondeugende dinnershows met burlesque.

La Vie en Proost: een iconische stripclub met dito interieur.

DE MARKT OP...

We lopen vanuit het Wallengebied de Nieuwmarkt op. Overdag struin je over de dagmarkt en in de zomermaanden is hier op zondag een antiek- en boekenmarkt.

Op een zonnige dag stromen de terrassen van de Nieuwmarkt vol met mensen, die tot in de late uurtjes komen eten en borrelen. Vergeet niet mooie, verse vis te halen bij Vishandel Tel en even binnen te stappen bij It's a Present!, de favo winkel van Nic en de meiden.

5X BORRELEN OP DE NIEUWMARKT

Restaurant-café In de Waag:
dé locatie om een high wine of high beer te doen.

Café Fonteyn: heerlijke plek om tot in de late uurtjes op het terras te hangen.

Café Bern: hier moet je heen voor kaasfondue! Probeer ook de entrecôte Café Bern.

Café Cuba: cocktails drinken in Havaanse sferen. Must Try: Raspberry Collins.

Lokaal 't Loosje: een bruine kroeg in een oud wachtstation voor paardentrams.

MUSEUM BEZOEKEN...

Een indrukwekkend museum aan de Oudezijds Voorburgwal is **Ons' Lieve Heer op Solder**. Wij zijn op ontdekking gegaan in het oude grachtenhuis met zijn smalle gangetjes, historische woon-vertrekken en bedsteden. Het hoogtepunt zit letterlijk bovenin: een kerk

op zolder. Toen in de 17e en 18e eeuw de protestanten de macht in de stad hadden, kwamen rooms-katholieken hier in het geheim diensten bijwonen.

MEER MUSEA

Ripley's Believe It Or Not!: een rariteitenkabinet met gekrompen hoofden, tweekoppige dieren en 's werelds langste nagels. Een beetje scary, maar ook fun! – Dam 21

Red Light Secrets: dit museum vertelt de geschiedenis van de Rosse buurt, alle geheimen van de prostitutie en laat je zelfs een kijkje nemen in een peeskamertje – Oudezijds Achterburgwal 60H

Fashion for Good: een interactief modemuseum waar je alles te weten komt over de toekomst van de mode-wereld en de impact op het milieu
– Rokin 102

Museum het Rembrandthuis: het huis waar Rembrandt van Rijn tussen 1639 en 1658 woonde en werkte is tegenwoordig te bezoeken als museum – Jodenbreestraat 4

Appie Baantjer Museum: een kroeg en museum in één met veel Baantjer-attributen vlakbij zijn fameuze thuisbasis, politiebureau Warmoesstraat – Warmoesstraat 66

‘Wist je dat ik ooit lijk heb mogen spelen in Baantjer? Een eer!’

Nicolette

TIP

Vergeet niet om vanaf de Staalmeestersbrug een foto te maken. Daar heb je het beste uitzicht op de Zuiderkerk. En tag ons vooral!

WINKELLEN

We zijn gek op winkelstraten met bijzondere winkels, zoals de **Staalstraat**. Je kunt er lekker lunchen bij @droog, een concept store, restaurant en culturele ontmoetingsplek in één. Ze hebben hier serviezen die je allemaal mee naar huis wil nemen.

Zooful heeft gave cadeautjes met dieren in de hoofdrol. **DSIGN** is een snoepwinkel voor iedereen die houdt van Dutch Design. En bij **Vent du Nord** koop je coole accessoires, kinderkleding en originele cadeautjes. Zin een vegan ijsje? Stap even binnen bij **Giovanni Gelateria Vegan**.

8 WINKELS DIE JE NIET MAG MISSEN...

X BANK: een te gekke winkel vol Dutch Design, fashion en art bij het W hotel. Van interieur tot tassen en kleding. Je wilt hier álles kopen! –
Spuistraat 172

Gassan Dam Square: een prachtige juwelenzaak op de kop van de Dam van

een Amsterdamse familie die dit al van generatie op generatie runt – Rokin 1-5

Condomerie: 's werelds eerste condoomwinkel met rubbertjes in alle soorten, vormen, maten én smaken, maar ook grappige souvenirs – Warmoesstraat 141

Fantasyshop Chimera: een magische winkel waar je meteen een Eftelinggevoel krijgt door de vele elfjes, trollen, draken en heksen – Damstraat 7

Scheltema: de grootste boekwinkel van Amsterdam met vijf etages boeken - literatuur, kunst, cultuur, reizen, koken, kinderboeken, etc. - waar je uren rond kunt struinen – Rokin 9

Helias Frogg: een magische winkel vol rariteiten zoals vogellampen,

presse-papiers met kwallen en heel veel Harry Potter collectors items – Sint Luciënsteeg 20

HAY Amsterdam: dé flagship store van het trendy Deense woonmerk Hay. Meubels, lampen en accessoires met Scandinavisch design – Spuistraat 281

Nunc Interieur: een charmante interieurzaak met de mooiste vazen, bordjes, kandelaars en speciale geuren voor in huis – Rosmarijnsteeg 7

BOEKENMARKT

De leukste boekenmarkt van de stad bezoek je elke vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur op het **Spui**. Met een beetje geluk tik je hier een bijzondere tweedehands vondst op de kop.

Het Spui is sowieso *the place to be* voor boekfanaten, want je vindt hier ook **The American Book Center**, dat prachtige koffietafelboeken heeft en **Athenaeum**, een boekhandel gespecialiseerd in literatuur en internationale tijdschriften. **Tip:** wandel ook even door het middeleeuwse **Begijnhof**, verstopt achter het Spuiplein.

OP KROEGENTOCHT...

Natuurlijk willen we ook het echte oude Amsterdam induiken. Daarvoor moet je de **Zeedijk** op. Een trekpleister voor toeristen, maar het is er ook een komen en gaan van buurtbewoners die elkaar al jaren kennen en een borreltje doen in hun vaste kroeg. Amsterdammers

houden écht van het kroegleven. Daar hoort traditioneel gezien een biertje, jonge jenever, schaalte leverworst en een Amsterdams zuurtje bij.

7X TYPISCH AMSTERDAMS PROOSTEN

't Aepjen: een kroeg in een van de oudste panden van de stad – Zeedijk 1

Het Elfde Gebod: hét biercafé op de Zeedijk met veel speciaalbieren – Zeedijk 5A

De Roode Laars: vroeger een schoenmaker, nu een proeflokaal – Zeedijk 17

Casablanca: meezingen in de bekendste karaokebar – Zeedijk 26E

Proeflokaal De Ooievaar: op en top
Amsterdamse sferen – Sint Olofspoort 1

Café De Dokter: hier drink je op
doktersrecept – Rozenboomsteeg 4

Café Old Sailor: onze vaste plek voor
een shotje Jägermeister – Oudezijds
Achterburgwal 39A

ZALIG OP DE ZEEDIJK

In het hart van Chinatown heb je de
lekkerste Aziatische restaurants...

Nam Kee: staat bekend als een van
de beste Chinees Kantonese restaurants
van Nederland. Beroemd zijn hun
gestoomde oesters in zwartebonensaus.

New King: de authentieke buurman
van Nam Kee. En volgens locals zeker
zo goed!

Little Thai Prince: onze favoriete Thai op de Zeedijk. Hun kip in bamboe en kaeng massaman, een curry met aardappelen, uien, cashewnoten en vlees, zijn heerlijk.

A-Fusion: hotspot met een mix van verschillende Aziatische keukens, met zowel een sushi bar, grill als wok-keuken. Must Try: de geflambeerde tonijn met truffel.

Hoi Tin: de beste plek om dim sum en andere specialiteiten uit Hong Kong te eten. Ze hebben ook een eigen bakkerij met verrukkelijke mooncakes en pasteitjes.

9X HIP & HAPPENING

MR PORTER: een hotspot bovenin designhotel W met de focus op steak. Alleen al voor het uitzicht over de stad wil je hier eten – Spuistraat 175
Bridges: chef de cuisine Raoul Meuwese kookt hier met een Franse twist.
Must Try: alle visgerechten – Oudezijds Voorburgwal 197

The Lobby Nesplein: een hip huis-kamerrestaurant dat onderdeel uitmaakt van Hotel V. Perfect voor ontbijt, lunch, diner of een borrel – Nes 49

De Compagnon: het restaurant waar wij onze eerste date hadden. Een verborgen parel aan het water voor echte bourgondiërs – Guldehandsteeg 17

Bellezza: verborgen restaurant op de Wallen, waar je in verschillende ruimtes eet. Echt een avond uit – Oudezijds Achterburgwal 99

Restaurant Kyō: door Het Parool getipt als een van de beste restaurants van Amsterdam. Je eet hier authentiek Japans comfortfood – Koningsstraat 29

L'Atelier du Champagne: een champagnebar waar je kleine gerechtjes kunt eten en goede champagne drinkt – Rokin 91A

The Duchess: het restaurant van het W hotel, met een ster. Klassieke gerechten met een Franse twist en beroemd vanwege hun afternoon tea. Top restaurant als je iets te vieren hebt – Spuistraat 172

Do Not Disturb een bar & lounge onder het W hotel. Voor als je zin hebt om cocktails te drinken en te dansen na het eten – Spuistraat 175

LEKKERS VOOR THUIS

Van der Linde: schuimtaart die zo luchtig is, dat je zonder schuldgevoel een halve opeet. Ook beroemd: hun slagroomijs en chocoladetruffels – Nieuwendijk 183

De Drie Fleschjes: het oudste proeflokaal van Amsterdam (1650) met veel soorten jenevers en likeuren. Michiel de Ruyter kwam hier zelfs nog! – Gravenstraat 18

De Drie Graefjes: huisgemaakte taartjes om je vingers bij op te eten,

ook vegan en glutenvrij. Must Try: hun red velvet cupcakes – Eggertstraat 1

Eberhardjeswinkel: de beroemde Amsterdamse koekjes vernoemd naar de overleden burgemeester Eberhard van der Laan – Oudezijds Voorburgwal 74

LOLA & KIKI LOVE...

...heerlijke chocoladekoekjes halen bij **Van Stapele** (en de rij voor lief nemen)

...zeepjes uitkiezen én zelf maken bij **Lush** in de Kalverstraat, ook leuk voor kinderfeestjes

...speelgoed van vroeger (en 400 Barbies!) kijken in **The Amsterdam Toy Museum**

...echte Hollandse pannenkoeken
eten bij **Upstairs** aan de Grimburgwal
...met de **Museumtramlijn**, in trams
van vroeger, een ritje door de stad
maken

...oog in oog staan met celebs
bij wassenbeeldenmuseum

Madame Tussauds

...zelf chocoladerepen maken bij het
ChocoLAB in de **Tony's Choclonely
Chocolate Bar**

...**waterfietsen** over de grachten met
een speurtocht aan boord

NICOLETTE LOVES

Verse thee en chocoladefudge halen
bij **SALON DE THÉ**, het kleinste

huis van Amsterdam, aan de Oude Hoogstraat.

Een broodje beenham met honingmosterd halen bij **SLAGERIJ VET** op de Zeedijk of een broodje rosbief bij **STERK STAALTJE** in de Staalstraat.

Shoppen bij de flagshipstore van **HOUSE OF RITUALS** in de Kalverstraat, met maar liefst vier verdiepingen zen beleving.

Een theatervoorstelling kijken bij **FRASCATI**, een sfeervol theater op het Nes in een oud 18e-eeuws koffiehuis.

Even ontsnappen aan de stadsdrukke bij **GARTINE** in de Taksteeg, een schattig ontbijt- en lunchtentje waar ze alles uit eigen moestuin halen.

Bij **HOPPE**, de bekendste kroeg op het Spui, een supercombi bestellen: een biertje + jenever + Amsterdams snackbordje. **Tip van de barman:** ‘kus’ eerst het bovenste laagje van de jenever af, zodat je ‘m kunt drinken zonder te morsen.

BAS LOVES

Exclusieve sneakers scoren bij **PATTA**, een van de coolste sneakerzaken van Amsterdam op de Zeedijk.

Een glutenvrije tosti of hamburger eten bij **CROQUE MADAME** aan de Sint Annendwarsstraat.

Espresso drinken op het verborgen terras van **DE KOFFIESCHENKERIJ**

bij de Oude Kerk. Een oase van rust in het drukke Wallengebied!

Badeendjes kopen bij **THE RUBBER DUCK STORE** in de Oude Doelenstraat, waar ze duizenden exemplaren hebben. Van celebrities tot royals.

Een vegan ijsje eten bij **GIOVANNI GELATERIA VEGAN** op de Staalstraat, volgens locals het lekkerste vegan ijs van de stad.

Alles leren over bijzondere sigaren bij **HAJENIUS** aan het Rokin. Eén van de meest gerenommeerde sigarenhuizen van Europa.



Is je interesse voor dit boek gewekt? Ga dan naar de boekhandel, bibliotheek of www.smitenco.nl voor nog meer leuke tips over Amsterdam.

Lees nu ook gratis de eerste hoofdstukken van de andere boeken die op de Leeskaart van Nederland staan:

Strandslag Texel

Linda van Rijn

Rotterdam

Arjen van Veelen

***Een jaar in de tuin van
White Stork Farmhouse***

Marijn O'Hanlon

De Heks van Limbricht

Susan Smit

Je vindt ze allemaal op:

NS.nl/zomerlezen



ZOMERLEZEN



Plan deze zomer een dagje uit met de trein en geniet onderweg van een goed boek. Inspiratie voor de leukste bestemmingen vind je op www.ns.nl/dagjeuit

